

TEKENINGEN FESTIJN 2008



29 NOVEMBER - 28 DECEMBER

TEKENINGENFESTIJN 2008

29 november t/m 28 december

Het 'Tekeningenfestijn' is terug van weggeweest. De herstart van deze succesvolle tweejaarlijkse expositie vindt plaats in 6 locaties in Velp bij Arnhem: Galerie de Zevende Hemel, Atelier Brantsen, Atelier Wouda, L'Espace Découpé, Fotogalerie Machtigoog en Galerie Klas Vijf tonen dan een gevarieerd overzicht van tekeningen van meer dan 30 nationaal en internationaal bekende Nederlandse kunstenaars en enkele veelbelovende nieuwelingen.

Deze overzichttentoonstelling is om verschillende redenen zeer boeiend en belangrijk: Een tekening is één van de meest oorspronkelijke en intieme uitingen van de kunstenaar. Een tekening liegt niet.

Er zal een grote diversiteit aan tekentechnieken te bewonderen zijn, door gebruik van materialen als potlood, krijt, inkt, verf, kleurstift, houtskool, conté, enz. Ook aan de educatieve kant van de tekenkunst zal aandacht worden besteed, in de vorm van workshops, georganiseerd door Atelier Wouda voor leerlingen van het voortgezet onderwijs.

Onze grote dank gaat uit naar de **Gemeente Rheden** en **Woningcorporatie Portaal**, die door financiële steun de herstart van het 'Tekeningenfestijn' mede mogelijk hebben gemaakt.

U bent van harte welkom op de feestelijke opening van de expositie op 29 november 2008 en natuurlijk ook op een van de andere dagen.

Kijk voor alle activiteiten op:

www.tekeningenfestijn.nl

Comité van Aanbeveling:

- Mw Tonny Holtrust, Arnhem -
Directeur Artez Beeldende Kunst en Vormgeving
- Dhr Pim van Lommel, Velp -
Voormalig voorzitter van het bestuur van de Stichting Kunsthuis 13
- Dhr Johan de Haas, Velp -
Beeldend kunstenaar en voormalig docent Kunstacademie Arnhem
- Dhr Gradus Verhaaf, De Steeg -
Beeldend kunstenaar



GALERIE DE ZEVENDE HEMEL

Kastanjelaan 7 - 6883 HX Velp

026 - 362 8141 • 06 55 102 301 • 06 2501 3503

www.dezevendehemel.nl

geopend: do. vr. za. zo. van 13.00 -17.00 uur en op afspraak

Galerie de Zevende Hemel is uitgenodigd deel te nemen aan het Tekeningenfestijn 2008. Circa 40 geweldige werken van maar liefst 13 enthousiaste exposanten zijn tijdens deze expositie te bezichtigen. Galerie de Zevende Hemel is gehuisvest in een prachtige eclectische villa en biedt elke bezoeker een rustgevende ambiance om van kunst te genieten. Het programma van Galerie de Zevende Hemel is voornamelijk gericht op realisme. In twee grote ruimtes worden de werken tentoongesteld. Naast deze ruimtes bevindt zich het atelier van kunstenares Annemieke Berning, eigenares van de galerie. Annemieke is gespecialiseerd in de portretschilderkunst en wandschilderingen, met name trompe l'oeil. In het atelier verzorgt Annemieke teken- en schilder cursussen. Dit nodigt elke bezoeker van de galerie uit het atelier te bezichtigen en vragen te stellen.

In Galerie de Zevende Hemel exposeren de volgende kunstenaars:

Rosa Boekhorst

Soms licht
provocerend en
altijd
zeer esthetisch.



Laura Casas Valle

"Het kan door elkaar lopen, net als wanneer je tijdens de schemering door het raam naar buiten kijkt; je ziet jezelf en de kamer waarin je je bevindt weerspiegelt in het glas, maar ook de buitenwereld is nog zichtbaar door de schemering."

Hanneke Francken

"Ik vertel in mijn monumentale tekeningen een verhaal over mythologie, over natuur, over evolutie, over paradijselijke onderkomens, over menselijk en dierlijk gedrag."





Ad Gerritsen

Uitgaande van thema's als: de geschiedenis, de herinnering, het vastleggen van beelden uit de geschiedenis, cliché's, types en de rol van de schilderkunst, onderzoekt hij in zijn werk de objectiviteit van alle waarneming.

Anya Janssen

Een verzameling van zelfportretten die verschillende aspecten van de identiteit van de maker belichten op een manier die universele kwesties aansnijdt.



Marijke Mink

"Mijn uitgangspunten voor een tekening vind ik in de kunstgeschiedenis, persoonlijke herinnering en allerlei banale waarnemingen."

Jans Muskee

"Juist het vermogen om te falen maakt ons menselijk, want onze mislukkingen onderscheiden ons van het ideale, het Goddelijke."



Rinke Nijburg

Het is de laatste jaren in de kunst bonton om zaken aan elkaar te koppelen die voordien als onverenigbaar bekend stonden. Abstract en figuratief, religie en seks, commercie en ethiek. Veelal blijft het bij vrijblijvende illustraties van het tegenwoordig alom opgang doende motto, alles kan, alles mag en niets kent nog een waarde in absolute zin.

Marcel Reijerman

Marcel Reijerman verleidt het oog ertoe te blijven dwalen door de onwerkelijke maar toch vertrouwde wereld van zijn schilderijen en tekeningen.



Trijn Romein

Het juiste evenwicht dat balanceert tussen intimiteit en afstand. Streng en nauwkeurig is Trijn Romein in haar tekeningen daarnaar op zoek.

Tanja Romp

De eigenzinnige tekenstijl, die lijkt te refereren aan de dadaïstische kunst van de jaren twintig. Het absurdisme en de nostalgische toon zorgen voor bijzondere beelden, die extra pregnant overkomen door het grote formaat waarin ze zijn uitgewerkt.



Gerda Ten Thije

Het werk van Gerda Ten Thije is een poging om de stadsnatuur, die in de strikte zin van het woord eigenlijk geen natuur meer is, in kaart te brengen als ware het ongeschonden natuur.

Beelden Bob Lejeune

De keramische objecten van Bob Lejeune vallen van meet af aan op door hun vormgeving, hun kleuren en hun verhalend, soms zelfs anekdotisch karakter.



OPENING - 29 NOVEMBER 2008

Start **15.30 uur**: Officiële opening door burgemeester van Rheden mw P.M. van Wingerden-Boers in Galerie Klas Vijf.

Vervolgens bezoek expositie met live muziek: o.a. Guus Tangelder, Edward Brantsen, Frank Schouten en Nico van Putten.

17.00 uur: Feestelijke vernissage in Galerie de Zevende Hemel met live-muziek van 'Duo Langs de Lijn'.

Gedurende de gehele expositieperiode zullen er regelmatig op verschillende locaties een aantal kunstenaars aanwezig zijn, om hun werk toe te lichten, gedichten voor te dragen muziek te maken of workshops te geven.

Alle locaties zijn 2e Kerstdag geopend.

Actuele informatie: www.tekeningenfestijn.nl

Routebeschrijving:

Per auto:

Vanaf Velperbroek (A12) rijdt u Velp binnen, alsmaar rechtdoor. Voor het spoor rechtsaf. Rij langs het spoor, kruis de Kerkstraat. Na ± 200 meter vindt u Galerie de Zevende Hemel aan uw rechterhand.

- Om de andere vijf locaties te bereiken, volg het spoor terug, kruis de Kerkstraat. Het volgende kruispunt rechtsaf het spoor over en direct de eerste straat linksaf de P. Koenestraat in. Kruis de Emmastraat en rij de Oranjestraat in, die na 20 meter schuin naar rechts buigt. Na 250 meter ziet u recht voor u een parkeerplein, waar u uw auto kunt parkeren, en daarnaast de voormalige Nassauschool, waarin de andere locaties gevestigd zijn.

Per openbaar vervoer:

Vanuit het NS-station in Velp loopt u 200 meter in oostelijke richting. Steek het spoor over en ga direct rechtsaf de Kastanjelaan in. Na 150 meter langs het spoor teruglopend vindt u aan uw linkerhand Galerie de Zevende Hemel. De andere locaties bevinden zich op loopafstand. Zie •

